

Benedictus, bisschop en dienaar van de dienaren Gods,

Aan onze geliefde zoon Leon LEMMENS, priester van het bisdom Hasselt, tot nog toe verbonden aan de Congregatie voor de Oosterse Kerken, gekozen als hulpbisschop van de kerkgemeenschap van Mechelen-Brussel en tegelijk benoemd als titelvoerend bisschop van Municipa, heil en apostolische zegen.

De toewijding waarmee wij de waarachtigheid van het heilswerk van Christus verkondigen zorgt ervoor dat wij bijzondere aandacht hebben voor de geestelijke noden van de christen-gelovigen van alle plaatselijke kerken. Onder deze gemeenschappen gaat vandaag onze speciale zorg naar de gelovigen van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. Hun bisschop, onze eerbiedwaardige broeder André-Jozef Léonard, heeft ons gevraagd hem een helper te geven opdat hij zijn zware herderlijke taak beter zou kunnen vervullen.

Wij hebben daartoe aan U gedacht, beminde broeder, die zo duidelijk blijkt hebt gegeven van menselijke, christelijke en priesterlijke kwaliteiten, zowel in uw thuisbisdom als bij de Congregatie voor de Oosterse Kerken. Op advies van de Congregatie voor de Bisschoppen en op ons apostolisch gezag benoemen wij u daarom als titelvoerend bisschop van Municipa en als hulpbisschop van de metropolitane kerk van Mechelen-Brussel, in overeenstemming met de regels van het Kerkelijk Wetboek. Wij verlenen u alle rechten en belasten u met alle plichten die verbonden zijn met deze benoeming.

Wij staan volgaarne toe dat U de bisschopswijding ontvangt uit de handen van een katholiek bisschop buiten de stad Rome, met inachtneming van de liturgische voorschriften. Zoals de kerkelijke wetgeving vereist zult U voorafgaandelijk de geloofsbelijdenis uitspreken en een eed van getrouwheid afleggen ten aanzien van ons en van onze opvolgers.

Wij zijn er zeker van, beminde broeder, dat U zich, onafgebroken werkend in verbondenheid met de herder van het reeds genoemde aartsbisdom, met zorg zult wijden aan de geestelijke voortgang van haar kudde.

Gegeven te Rome, bij Sint-Pieters, op het Feest van de Stoel van de eerste onder de Apostelen, op 22 februari van het jaar des Heren 2011, het zesde van ons pontificaat.

Benedictus XVI, Paus